

Stukje Maart 2022

Beste schippers en leden,

Het is alweer een hele poos geleden dat ik een stukje heb geschreven voor de website. Dit was niet bewust maar is er gewoon niet van gekomen. Van deze gelegenheid wil ik gebruik maken om terug te blikken op de laatste 2 jaren vanuit mijn ervaringen. Nu het zonnetje lekker schijnt en de activiteiten op de haven weer toenemen kunnen we ons opmaken voor weer een mooi vaarseizoen ondanks de crisis die momenteel in de Oekraïne plaatsvindt. Laten we hopen dat dit voor eenieder snel ten einde is en dat we weer kunnen genieten zonder ons zorgen te hoeven maken.



Er is sinds 2019 nogal wat gebeurt, in eerste plaats 2 jaren corona met al zijn regels en beperkingen. Wij hebben het als vereniging goed doorstaan, zowel de penningmeester als de havencommissaris waren tevreden, ondanks deze crisis hebben we nogal wat passanten mogen ontvangen. De meeste schippers lieten zich gelukkig niet afschrikken, het was tenslotte "veilig" en binnen de regels van o.a. 1,5 meter. Ook hielden de schippers zich aan de overige regels met betrekking tot corona, zoals bij de douches en toiletten en in het kantoor.



De damestoiletten hebben intussen een opknappbeurt gehad, opnieuw betegeld en interieur hetzelfde als in de douches. Een dubbele wastafel waar eventueel ook een baby kan worden voorzien van een frisse luier. Al met al een hele verbetering. Deze winter heeft Piet alle sanitaire ruimtes weer van een nieuw laagje verf voorzien zodat allesweer fris oogt en ruikt.



Maar het meest trots zijn we op onze nieuwe steiger 8, waar momenteel de laatste werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. Het water zal nog worden aangesloten evenals de aansturing van de stopcontacten op deze steiger. Tevens worden er nog wat lantaarnpalen toegevoegd en zal de loopbrug beter begaanbaar gemaakt worden. De loopbrug wordt waarschijnlijk volgende winter geheel vernieuw een beetje zoals in



Drimmelen. We krijgen ook alleen maar positieve reacties over deze steiger, iedereen vindt het een enorme vooruitgang, ook de (hulp) havenmeester kunnen nu zonder te moeten balanceren afrekenen. Al met al een geslaagde operatie, ondanks dat we pas laat konden starten dit omdat het vergunningetraject zeer moeizaam verliep. We konden e.e.a. opvangen door zoveel mogelijk voor te bereiden aan de meldsteiger. (zie foto)

Er hebben ook nogal wat wisselingen plaatsgevonden in het bestuur, nadat René zijn positie als voorzitter had opgegeven heeft Jos van den Enden deze post op zich genomen maar o.a. door corona heeft hij deze taak niet kunnen volbrengen. Intussen was Jaap overleden dus zaten we zonder voorzitter en secretaris en dit allemaal in een tijd dat er geen normale (leden)vergadering mogelijk was, kwam nog bij dat de bestuursperiode van Hans op zijn eind liep dus ook een nieuwe penningmeester moest er komen. Gelukkig zijn nu alle taken vervuld. Hans is inmiddels interim-voorzitter die zodra er een nieuwe voorzitter gevonden wordt afscheid neemt in het bestuur. Als penningmeester is Jeroen Hetteema bereid gevonden en als secretaris John Nuyten. Al deze veranderingen hebben voor mij een positieve draai gegeven aan de invulling van mijn taken, daarom heb ik met het bestuur afgesproken dat ik dit jaar nog 4 dagen blijf werken en indien het past volgend jaar nog 2 dagen per week de nieuwe havenmeester wil assisteren.

Jaap was helaas niet de enige die is overleden, ook Henny Bomers, Bertus Merkx, Michel van Riel en Ad van Duijvenvoorde zijn ons intussen ontvallen.

Afgelopen jaar hadden we buiten corona nog te maken met een abnormaal hoge waterstand, hoewel we nog wel een metertje konden hebben begon het toch spannend te worden. Onze nieuwe steiger 8 kreeg



de vuurdoop (zie foto). Gelukkig hebben we geen schade en niet zo veel vuil, de stadshaven is wel afgesloten geweest met schotten wat wel het vuil tegenhield maar geen invloed had op de waterstand.

Binnenkort hebben we, sinds lange tijd, weer een werkzaterdag (26 maart) waar veel animo voor is, we gaan er een geslaagde dag van maken, de vrijwilligers maken immers de vereniging en laat dit weer een nieuw begin zijn voor het verenigingsgevoel. Ik hoop dat het een vruchtbare en vooral gezellige dag wordt met als afsluiting een lekker borreltje waar gepraat kan worden over hoe we invulling kunnen geven aan een vervolg van de werkzaamheden door vrijwilligers.

Om over vrijwilligers gesproken: we zijn nog op zoek naar assistent havenmeesters voor zowel de zomerperiode (jeugd) als voor het voor-en naseizoen. Wanneer je denkt dat het iets voor je is meld je dan aan bij de havenmeester.

Rest mij om iedereen een zonnig en prettig vaarseizoen te wensen en tot ziens op het havenkantoor.



Gr

Gerard