



Stukje:

Door: Gerard van Haperen

Havenmeester WSV Heusden

Beste watersporters van zowel onze vereniging als passanten en ieder die onze sport een warm hart toedraagt. Vanuit het havenkantoor is verheugd gereageerd op de lancering van onze vernieuwde website, helemaal omdat ik als havenmeester een steentje mocht bijdragen aan de inhoud en de lay-out van de site. Ik vind dan ook dat hij er een stuk dynamischer uit ziet en het plan is om dat zo te houden. Het zou als het ware een vervanging moeten worden van de vroegere haovenproat waarvan ik na mijn aantreden als havenmeester slechts 1 uitgave heb mee mogen maken. Nu kunnen wij dit niet alleen dus daag ik jullie uit om een stukje te schrijven of een ander idee dat we via deze site kunnen publiceren. Ook het opzetten van rubriekjes zou een idee kunnen zijn, denk aan een kookrubriekje voor aan boord of een soort van marktplaats voor onze leden en liggers. Ik zal proberen om maandelijks een stukje te schrijven en zo wellicht meer mensen kan enthousiasmeren.

Winter

Het eerste stukje gaat over de winter, in deze tijd van het jaar is het vrij stil op de haven, eigenlijk wel jammer want ook in de winter is het goed om te varen. Het landschap langs het water is in de winter zo mogelijk nog mooier dan in de zomer, het is er in elk geval minder druk met de (snelle)pleziervaart. De winter is bij uitstek het jaargetijde om eens stil te staan bij het afgelopen seizoen en vooruit te kijken naar het komende. Deze zaken zullen ongetwijfeld door het bestuur worden gedaan maar wat vinden wij als team en jullie, onze leden en liggers, wat er is goed gegaan er wat anders zou kunnen. Allemaal zaken die op de ledenvergadering aan bod kunnen komen en waarover dan een gezamenlijke discussie gevoerd kan worden.

Ook is de winter de tijd van het klussen. In 2009 zijn we begonnen met de renovatie van de steigers in onze haven in het voorjaar van 2010 was de opening van de vernieuwde steiger een feit. Inmiddels is het project bijna afgerond en wordt dit jaar steiger 9 vernieuwd, dit is de steiger tegen de strekdam aan. Dan rest ons in de toekomst nog steiger 8 en het stukje tussen steiger 9 en de steiger onder de kraan.



Doordat de laatste jaren de focus was gericht op de steigers zijn we aan andere zaken niet toegekomen, zo klaagde Corina, onze werkster, al een hele poos dat de doucheruimtes niet meer schoon te krijgen waren zodat de kalkaanslag het dreigde te winnen van de aanslagverwijderaar. Na overleg met het bestuur is dan ook besloten om deze winter de doucheruimtes aan te pakken zodat ze weer jaren het visitekaartje van onze haven zijn. Momenteel zijn we druk doende de zaak te slopen en hopen nog voor de jaarwisseling met de opbouw te kunnen beginnen. Hopelijk volgende maand meer info.



Oh ja en vanuit deze plaats wens ik iedereen alvast een fijn kerstfeest en een prettige jaarwisseling toe.

Gerard